

In dit boek nemen wij u mee op sleeptouw door Leuven, de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant. Onderweg zult u het merken: Leuven is een kunststad met vele gezichten, op amper twintig minuten treinen van Brussel en gelegen op een knooppunt van twee belangrijke autowegen: de E40 en de E314. Een eeuwenoude stad die levendiger is dan ooit!

Leuven is een universiteitsstad, met de sporen van bijna zes eeuwen studentenlief en -leed en de prettige drukte van duizenden jonge mensen. De universiteit heeft een onlosmakelijke band met de stad waarin ze woont. Faculteiten en colleges bepalen mede het straatbeeld.

Leuven is van en voor de studenten, bruisend van energie en talent. Leuven is een historische stad met schitterende gebouwen, zoals het gotische stadhuis en het Groot Begijnhof, de oudste plantentuin van België, talrijke eeuwenoude kerken en gebouwen in het centrum van de stad en schitterende abdijen gelegen in de groene rand.

Leuven is een bourgondische stad. De brouwerstraditie, die dateert van 1366 en mede aan de oorsprong ligt van het huidige Inbev, is hieraan zeker niet vreemd. De tientallen cafés en restaurants zorgen voor een (g)astronomische keuze aan smaken en stijlen voor ieders beurs, zodat iedereen met volle teugen kan meegenieten van het goede leven in onze stad.

Leuven is een architectuurstad met heel wat nieuwe realisaties van internationaal vermaarde architecten. Door de stedenbouwkundige ontwikkelingen is de stationsbuurt uitgegroeid tot een nieuwe centrale plek in Leuven. De samenwerking tussen verschillende partners resulteerde in de vernieuwing van het Martelarenplein, waarbij de Spaanse architect Manuel de Solà-Morales zorgde voor de architecturale invulling van het stedenbouwkundig ontwerp. Deze nieuwe toegangspoort tot de stad brengt je via de Bondgenotenlaan naar het kloppend cultureel hart van Leuven.

Leuven zorgt met zijn culturele aanbod voor de saus van het leven. Die kan u in Leuven in de meeste uiteenlopende smaken proeven. Het cultuurcentrum, het STUK, het Depot en evenementen zoals Kulturama, Artefact-festival, Licht gekanteld, Klapstukfestival, Marktrock, Beleuvenissen, Colora festival, de zomer van Sint-Pieter, Hapje-Tapje, Barmannenrace... Het is slechts een kleine greep uit het fantastische aanbod!

Leuven is een stad voor 'shoppers'. Van ketenzaak tot trendy boetiek, van spotgoedkoop tot peperduur, van superette tot hypermarkt; je vindt het allemaal in een kleurrijke mix over de hele stad verspreid, maar het meest geconcentreerd in het oude hart. Welke richting je op de Grote Markt ook kiest, vijftig meter verder flaneer je al door een leuke winkelstraat.

Leuven is zien, doen en ontdekken. Daarom Leuven!

Louis Tobback
Burgemeester van Leuven

